

שיעור

מסילת ישרים

על דרך הסוד

שנמסר מפי מורינו רה"י הרה"ג ר' אברהם יעקב פריצקי שליט"א



מאמר ארבעה ועשרים

עיון אמיתי

יוצא לאור

לעילוי נשמת האשה הדגולה מרת אליז בת מזל ע"ה

לעילוי נשמת שני בת רינה

לעילוי נשמת ר' שלום סמיון בן יעקב ומרת זלמה בת פנחס

קונטרס זה יוצא לאור על ידי מכון "דעה את ה'" להוצאת ספרים ומאמרים על דרך "חכמת האמת", שעל ידי "ישיבת השער לה" ללימוד הנגלה והנסתר.

הלא אם עינינו על הדבר עיון אמת, היינו מוצאים אותו
על אמתו ומיטיבים לעצמנו ומלמדים אותו לאחרים
ומיטיבים להם גם כן!

ומלמדים

הנה, כתב רבינו קודם לכן, שהחסידות האמתית יקר מאד למצא אותו
בעולם, ונחלק הדבר לחכמים ולבלתי חכמים – כי יחסר לחכמים
למעוט עינים בו ויחסר מן הבלתי חכמים למעוט השגתם אותו.

כהמשך לכך, הוכח והתבאר לעיל (במאמר שישי), שאלו שקורא להם
רבינו ה"חכמים" הם אלו שסגנון לימודם הוא כדרך הלימוד בישיבות –
בהם מעמיקים היטב בשורש עניינו של כל דבר, ואילו הבלתי חכמים
(גסי השכל בלשון רבינו בהמשך) הם ה"מקובלים".

על כך קורא רבינו כאן לחכמים, ואומר להם שחיוכם הוא ללמוד
דברים אלו – של קשר האדם עם בוראו – האהבה היראה והדבקות
בעיון אמיתי:

"הלא אם עינינו על הדבר עיון אמת" – אילו היינו לומדים את סוגיות
אלו בדרך מובנת הגיונית ועמוקה כפי שלימדונו איך ללמוד, הרי היינו
מבינים היטב את גודל משמעות דברי התורה שבכתב ואת דברי חז"ל
ואת דברי רבינו האר"י ז"ל ואת כל דברי גדולי המקובלים, ובכך "היינו
מוצאים אותו על אמתו, ומיטיבים לעצמנו ומלמדים אותו לאחרים
ומיטיבים להם גם כן".

במילים אחרות: לפי מבט החכמים, הנזק הגדול הנעשה לדברי גדולי
המקובלים, הוא על ידי הלומדים את כל דבריהם העמוקים מיני ים
בלא כל הבנה, ואף בלא כל רצון להבנה איך כל עניינו של עומק זה
הוא הוא הסדר הנכון המבאר באר היטב איך התורה והמצוות מביאים

אל ייעוד כל הבריאה שהוא גילוי הברור המובן והמציאותי של בוראינו!

הראיה לכך היא המציאות, שאם תשאלם האם "גילוי הבורא" הוא הנושא הכתוב בספרי רבותינו המקובלים, הרי הם לא ידעו תשובה על כך!

על כך באה חובתינו – החכמים, לקיים את דברי רבינו הקורא ואומר לנו "הלא אם עינו על הדבר עיון אמת היינו מוצאים אותו על אמתו, ומיטיבים לעצמנו ומלמדים אותו לאחרים ומיטיבים להם גם כן!"



העיון האמיתי

ובכן, ה"עיון האמיתי" בענייננו, הוא ככל "עיון אמיתי" שבכל סוגיית שהיא. כשם שבכל סוגיית ה"עיון האמיתי" נובע מבירור נכון מהו יסוד הסוגיית ובירור נכון איך כל פרטי הסוגיית מפנים אל אותו יסוד וכהמשך לכך הם מבהירים כיצד הם מקדמים את אותו יסוד, כך הוא ה"עיון האמיתי" בענייננו.

"סוגייתנו" – שהיא עיקר עבודתינו את בוראינו – האהבה היראה והדבקות, חייבת להיות מושתתת על בירור נכון מהו יסוד הסוגיית ובירור נכון איך כל פרטי הסוגיית מפנים אל אותו יסוד, וכהמשך לכך מבהירים כיצד הם מקדמים את אותו יסוד.

ובכן, כפי שהתבאר לעיל, בסיס הכל הוא שהקב"ה קבע שעל אף שהוא אינו גוף ואין לו דמות הגוף, מכל מקום כל הנהגתו תהיה בסדר "דמות אדם" זכר, והוא בחר בעמו ישראל להיות בבחינת נוק' שלו. על בסיס זה הוא נתן לנו את תורתו, שכל עניינה של התורה הוא "הוראות" איך נהיה אנו עם ישראל שנקראנו אליו להיות רעייתו וונתו תמתו – שעניינן של כל מעלות אלו הוא שאנו הנוק' שלו, בקשר נכון עמו יתברך.

זהו ה"עיון האמיתי", ומכאן יש לעיין היטב ללמוד ולהבין איך אנו מתקדמים אל הדבר, ואיך כל אות כל מילה כל פסוק כל משנה וכל גמ' וכך גם כל דברי רבותינו הראשונים והאחרונים מפנים אל יסוד זה, וכהמשך לכך מבהירים כיצד הם מקדמים אותו.



מעלות

יסוד בירור הדברים, הוא באופן שראוי לכל המבקש לעיין "עיון אמיתי" לחשוב על המסכתא שהוא לומד זה עתה או על המצווה שהוא אמור לעשותה, מדוע צווה אותה הקב"ה. האם ח"ו יש הוא אמינא שהוא צווה אותה "סתם" בלא כל הבנה, או שהיא מושתתת על "מבנה" גילוי כבודו.

אם כן, אם אותו מבקש הבין איך כלל המצווה וכהמשך לכך כל פרטיה "יושבים" על "מבנה" גילוי כבודו, הרי הוא למד אותה ב"עיון אמיתי".

והנה, מלבד התועלת שתהיה בכך להבנה נכונה של דברי התורה ושל כל הנברא, הרי התועלת הגדולה מכך תהיה שכל עבודתו את בוראו תהיה באופן "יושב" על סדר ה"מבנה" שבינו ובין בוראו. כהמשך וכתוצאה מכך הרי ברור הדבר שאהבתו יראתו ודבקו בבוראו יתעלו מעלות גדולות, שהרי כל לימוד תורתו וקיום מצוותיו על כל פרטיהם ודקדוקיהם יופנו אל אותה הנקודה – הדבקות בבורא.



שיעורי הישיבה נשמעים בטל' הישיבה 02-5606201, ב"קול הלשון" בקו ישיר לשיעורי הרב 0732951392, ואף ניתנים לצפייה באתר קול הלשון. בזמני השיעור, ניתן להשתתף בשיעורים אלו גם באופן חי בתוך השיעור, דרך קו הישיבה, ודרך הקו של קול הלשון. תרומות ניתן להעביר גם ב"נדרים פלוס", על שם "ישיבת השער להשם".

לפנייה בכל ענייני הישיבה, לרכישת ספרי ראש הישיבה, ניתן לפנות לטל' הישיבה – 02-5606201, או לטל' 0504169427 או למייל yeshiva@hashaar.com

לשאלות בלימוד ישירות לראש הישיבה ניתן לפנות לטל' 0527126035 בין השעות 20.45-21.15 או למייל roshyeshiva@hashaar.com