

ספר

מסילת ישרים

על דרך הסוד

שנמסר מפי מורינו רה"י הרה"ג ר' אברהם יעקב פריצקי שליט"א



שיעור ארבעה עשר

זמן על העיון הזה

יוצא לאור

לעילוי נשמת האשה הדגולה

מרת אליז בת מזל ע"ה

ולרפואת שני בת רינה

קונטרס זה יוצא לאור על ידי מכון "דעה את ה'" להוצאת ספרים ומאמרים על דרך "חכמת האמת", שעל ידי "שיבת השער לה" ללימוד הנגלה והנסתר.

אם גן אפוא, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה
לדעת אמתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיים?
מאין תבוא החכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה?

עסק

כלל משמעות הדברים היא, שיש לעשות "עסק" ו"עניין" מלימוד ענייני האהבה היראה והדבקות, ומשום כך צריך להוציא זמן על העיון הזה לדעת אמתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם, וכך גם לעשות מעשים בפועל לקנות את החכמה הזאת.

ובכן, בכדי שלא תעמוד לנגד עינינו תביעת רבינו הרמח"ל בדבריו "איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה לדעת אמתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם, מאין תבוא החכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה", הרי ברגע זה מתחילים אנו להשקיע זמן לקנות בפועל את הדברים.

להלן יבואר מדוע דווקא בדרך חכמת האמת ניתן להגיע "לדעת אמתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם" – את ענייני האהבה היראה והדבקות, וכך גם מדוע דווקא בדרך חכמת האמת "תבוא החכמה הזאת בלב האדם".



"ה"אמת"!

הנה, בסיס הכל הוא, שכל עניינה של "חכמת האמת" – וכתוצאה מכך עיקרה וכל עניינה של כל התורה ושל כל הנברא הם, שהקב"ה מנהיג את הבריאה בצורה ברורה מובנת ומסודרת.

כלל הנהגה ברורה מובנת ומסודרת זו, היא בסדר שהקב"ה קבע שעל אף שהוא אינו גוף ואין לו דמות הגוף, מכל מקום כל הנהגתו תהיה בסדר "דמות אדם" זכר, והוא בחר בעמו ישראל להיות בבחינת נוק' שלו.

על בסיס זה הוא נתן לנו את תורתו, שכל עניינה של התורה הוא "הוראות" איך נהיה אנו עם ישראל שנקראנו אליו להיות רעייתו יונתו תמתו – שעניינן של כל מעלות אלו הוא שאנו הנוק' שלו, בקשר נכון עמו יתברך.

זוהי כל "חכמת האמת" – שהוא הדוד ואנו הרעייה!

משום כך, אם מבינים אנו איך כל התורה והמצוות הם "הוראות" לעיקר הדבר שהוא שהקב"ה הוא ה"דוד" שלנו ואנו רעייתו, הרי הבנו נכון באמת – והיא "חכמת האמת" את כל עניין הקב"ה ישראל והתורה, אך אם התורה אינה אלא הוראות שאינן קשורות באופן ישיר לקשר ברור מובנה בין הדוד ורעייתו, הרי לא הבנו את הדברים.

דוגמא לדבר:

אחד מחלקי ה"שלחן ערוך" הוא חלק "אבן העזר", בו כתובים חיובי הבעל לאשתו והאשה לבעלה. והנה, אם ילמדו חתן או כלה את כל פרטי חיוביהם זה לזה הדק היטב, אך הם לא יבינו את בסיס הכל – והוא שהם פשוט זוג – חתן וכלה זכר ונקבה, הרי כל המידע שיש להם על חיוביהם זה לזו וזו לזה לא יועיל להם כלל! כהמשך לכך, לא תהיה כאן יראת האשה מבעלה, לא תהיה אהבה ולא תהיה דבקות ביניהם.

על בסיס זה, כך הוא הדבר גם בקשר שלנו עם בוראנו. כל עוד לא נדע את הבסיס של הבסיס של "חכמת האמת" שהיא היא כלל האמת של כלל הבריאה, והיא שהקב"ה קבע שכל הנהגתו תהיה בסדר "דמות אדם" זכר, והוא בחר בעמו ישראל להיות בבחינת נוק' שלו, הרי לא הבנו כלום! למדנו את כל "אבן העזר" – שלענייננו הוא כל התורה וכל הבריאה שכולם כולם בנויים בכדי להביא אל אותו הקשר בינינו ובין בוראנו, אך לא ידענו שהתחתנו!

זוהי ה"אמת"!



כלל התורה

על בסיס זה – שכל הקשר שלנו עם בוראנו הוא בדרך דוד ורעייה, הרי מכאן ואילך אין כל מצווה בתורה, אין כל חלק קטן או גדול בכל חלקי התורה הן בתורה שבכתב והן בתורה שבעל פה, משנה, גמרא, גאונים

ראשונים ואחרונים עד כל הפרטים הקטנים ביותר, שאין הם משמשי עיקר העניין, והוא שהקב"ה דודינו ואנו רעייתו!

כהמשך לכך, אך ורק על ידי בסיס תובנה זו נוכל להתחיל לבנות יראה אהבה ודבקות אמיתית בין הדוד ובינינו רעייתו – שהם הם מצוות יסודי התורה, משום שכל יסוד הקשר בין הדוד ובין רעייתו, הוא בדווקא שנשואיהם יהיו מושתתים על אהבה יראה ודבקות.

על דרך זו, לא רק מצוות היראה האהבה והדבקות מושתתות על כך, אלא כך גם כל לימוד התורה – שכולה הוראות איך לקיים את הקשר הנזכר וכך גם קיום כל המצוות שכל עניינם הוא "צוותא", הוא אך ורק כמשמשי עיקר המטרה, שהיא דבקותינו בבוראנו!

מאידך, כל בסיס אחר ליראה אהבה ודבקות, או כל דרך קיום מצוות בלא שמטרתן היא "צוותא", או לימוד תורה בלא שהיא "הוראה" איך להיות עם בוראנו, הרי בסיסם אינו נכון.

סדר זה הוא הוא תבנית הכל, ואולם, יש פעמים שהקב"ה מוכן לקבל את חסר דעתנו ולומר לנו "הלוואי אותי עזבו" – כשהם אינם יודעים שכל העניין הוא להיות בקשר עמו יתברך, אך "ותורתי שמרו", וכל זה הוא משום "שהמאור שבה מחזירה למוטב" – היינו אליו יתברך.

ואולם, הדבר ברור שכל זה מתאים לנערה קטנה שאינה יודעת בטיב קידושיין, ולכן מצוי הוא שבעלה יאמר כך "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבה מחזירה למוטב", לומר שאף שהיא עוזבת אותו מכל מקום עם משך הזמן המאור והקשר שהוא נותן לה על ידי הוראותיו יחזירה למוטב, אך באם הדברים יהיו ברורים שהיא תגדל באופן שהדברים יקבעו בה באופן שכל חייה היא לא תרצה להיות עמו אלא רק "אותי עזבו", הרי אף אם היא תרצה להמשיך ולעשות הוראותיו – בלא שהדבר יביא לקשר נכון ביניהם, הרי חינה בעיניו לא יחזיק מעמד זמן רב.



תהו ובהו

דוגמא לדבר:

הנה, הזוה"ק מפליג בחסרונם הגדול של עובדי ה' שכל מטרתם היא שיהיה להם טוב בעולם הזה ואף בעולם הבא, והוא דורש על כך את הפסוק "והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום" – שכל העבודה המושתתת על בסיסים אלו היא תהו ובהו וחשך על פני תהום.

והנה, המציאות היא שאם ישאלו חלק מעובדי ה' מדוע הם עובדים אותו יתברך, הרי הם יאמרו שסיבת הדבר היא בכדי שיהיה להם עולם הבא.

משמעות טעותם היא, שעבודתם היא כאשה המתחתנת לא לצורך היותה עם בעלה, אלא בכדי שהוא יפרנס אותה! הדבר ברור לכל בר דעת, שנשואיהם הם "תהו ובהו וחשך על פני תהום", והדבר נמאס ומתועב!



הנשואין והגירושין

"חכמת האמת" מבררת באופן ברור, איך כל חלקי התורה הן בתורה שבכתב והן בתורה שבעל פה, משנה, גמרא, גאונים ראשונים ואחרונים עד כל הפרטים הקטנים ביותר, כולם הוראות וכולם מצוות – משמשי ה"צוותא" בין בוראינו ובינינו.

כהמשך לכך, "חכמת האמת" מבררת באופן ברור את מצבי האירוסין והנשואין הגירושין והיבוס שהיו ושישנם בין בוראינו ובינינו לאורך כל הדורות, כשמטרת הכל היא להגיע לייצוב ולחידוש קשר הנשואין ול"אהבת עולם תביא להם". משום כך, כל עוד האדם אינו מודע לעיקר זה, הרי לא די שהוא אינו מקדם את כל רעיון הבריאה, אלא הוא מעכב את קידומה!



מאין תבוא?

אם בן אפוא קורא נכבד!

איך לא יצטרף להוציא זמן על העיין הזה – לדעת שהקב"ה הוא הדוד ואתה הרעייה, לדעת אמתת הדברים, ולדעת הדרך לקנותם ולקיים, מאין תבוא החכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה?

ובמילים פשוטות:

ראוי הדבר, שעל אף שיכול להיות שאנו לומדים את כל התורה ומקיימים את כל מצוותיה, הרי ניתן אל לבנו שראוי להשקיע בלימוד סדרי קשר האהבה היראה והדבקות – קשר ה"מאורסה קהילת יעקב" – כשעדיין איננו אלא מאורסים אליו יתברך, ובמטרה להגיע אל הנשואין!

בכך נפתח בסיס העניין, ומכאן נכון להמשיך להוציא זמן על העיין הזה לדעת אמתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיים, כשבכך תבוא החכמה הזאת בלב האדם אם יבקשנה.



שיעורי הישיבה מתקיימים בבית הכנסת הגר"א למטה רח' הפסגה 51 שכונת בית וגן, ונשמעים בטל' הישיבה 02-5606201, ב"קול הלשון" בקו ישיר לשיעורי הרב 0732951392, ואף ניתנים לצפייה באתר קול הלשון.

בזמני השיעור, ניתן להשתתף בשיעורים אלו גם באופן חי בתוך השיעור, ב"זום", דרך קו הישיבה, ודרך הקו של קול הלשון.

לפנייה בכל ענייני הישיבה, לתרומות ולהנצחות, להצטרפות לרשימת התפוצה, להשגת ספרי מורינו ראש הישיבה "יסוד הבריאה" שני חלקים, "יסוד המועדים", "ציוציתא", "בינת הדעת", "אדיר במלוכה" שני חלקים ועוד חוברות שיצאו לאור, ניתן לפנות לטל' הישיבה 02-5606201, או לטל' 0504169427 או למייל yeshiva@hashaar.com

תרומות ניתן להעביר גם ב"נדרים פלוס", על שם "ישיבת השער להשם".

ישיבת "השער לה"

ללימוד הנגלה והנסתר

קול נהי ארימה

על חורבן בית קדשנו

ישא דברים מורינו רה"י הרה"ג ר'

אברהם יעקב פריצקי שליט"א

דבר המספד וההתעוררות יתקיים
בליל תשעה באב בשעה 10.30 בבית
הכנסת "משכן אהרן" לעדת התימנים

רח' תורה ועבודה 4 בית וגן

עזרת נשים פתוחה דרך חצר ביה"ס בית יעקב

שידור ישיר בקו הישיבה בטל' 025606201,
וב"קול הלשון" בטל' 0732951392